

PYP LIANO

Nieuwjaarsuitgave 2013/2014 jaargang 22 nummer 4



Ut wordt hil schön in Striepersgat



Van de redactie

De nieuwe heersers van Striepersgat zijn bekend: Prins Adri d'n Urste (Adri Stammen) en Jeugdprins Ruben d'n Urste (Ruben Schampers). Twee zeer enthousiaste Prinsen, die met hun adjudanten (respectievelijk Dennis van Gerwen en Job van Wermeskerken) al hebben laten zien dat ze weten wat feest maken is. Als Striepersgat kunnen we dan ook alleen maar 'fier' zijn op deze kopstukken van carnaval 2014!

Aan het begin van het nieuwe jaar (deze Pypliano verschijnt wat later dan normaal, door de – gelukkig maar! – drukke werkzaamheden van de eindredacteur) en we kunnen daarom al terugkijken op enkele prachtige evenementen. Te beginnen met de viering van het 55-jarig jubileum van de Striepersgatse Hofkapel, waar vele carnavalisten uit Striepersgat, maar ook van ver daarbuiten, aanwezig waren om de hofkapel te feliciteren.

Daarna volgden het feest van CV De Zwarte Jongens, het gouden jubileum van CV De Bokkenrijders, het 22-jarig bestaan van CV Wij Gaon Nie Fietse, het Groot Striepersgats Liedjesfestival en de Nacht van de Bokken, waar ook het nieuwe Paar van het Jaar bekend werd gemaakt. Allemaal drukbezochte avonden, waaruit blijkt dat de verenigingen onderling het weer steeds beter met elkaar kunnen vinden. Absoluut een verdienste van de Carnavalsfederatie Striepersgat en een compliment voor ALLE verenigingen!

Voor de tweede helft van het seizoen staan nog heel mooie evenementen op het programma. Wat te denken van het Brabants kampioenschap tonpraoten, de presentatie van de nieuwe Strieper, de Vorstenzittingen, het open podium voor de jeugd, het Blaaskapellenfestival, de Striepersgatse Bruiloft en het Boerenbal? We hebben er zin in. Met Prins Adri d'n Urste en Jeugdprins Ruben d'n Urste voorop maken we er met z'n allen weer een mooie carnaval van!

Alaaf!

Willem-Jan Schampers
(een trotse papa)

**Kopij volgende nummer
inleveren vóór 8 februari 2014**

Inhoud

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Titelpagina | 18.-19. Opoe hèt wirris wa.. |
| 2. Van de Redactie | 20.-21. Uit de Oude Doos |
| 3.-4. Woordje van de prins | 23. Bolide Pins Adri |
| 4.-6. Woordje van de Jeugdprins | 24. 22-jarig jubileum CG Achteraf |
| 7. Woordje van de President | 25. In memoriam Piet Willems |
| 8.-9. Van de Carnavalsfederatie | 26. Succesvol sponsorschaatsen |
| 10.-11.-12. Interview Prins Adri | 27. Evenementenkalender |
| 13. Paar van het Jaar | 28. Wil Theus winnaar Liedjesfestival |
| 14.-Makt oe vooral nie ongerust | 30.-31. Piep & Blaos 22 jaar carnaval |
| 15. Striepersgat on Ice | 32.-33.-34.-35.-36. Historie van het Carnaval in Striepersgat (14) |
| 16.-17. Jubileum Hofkapel | |



Woordje van de Prins

Beste Striepers en Strieperinnen,

Na een half jaar in de zenuwen te hebben gezeten, is dan toch de trein vanaf 9 november eindelijk gaan rijden. Na een eerlijk verkiezingsstrijd mag ik het leven door als kersverse Prins van ons eigen Striepersgat. Bij het Prinsenbal was het nog Wie van de Drie, maar na 11 over 11 kon het feest dan echt beginnen. Fantastisch!
En wat een jaar gaan we tegemoet!

Het eerste feestje was meteen een erg bijzonder uittreden naar het 55-jarig jubileum van onze eigen Striepersgatse Hofkapel. Het was ons als Raad van Elf een eer om onze eigen Hofkapel te verrassen, door met De Eendracht binnen te treden. Deze hof-

kapel van de Stadsprins van Lampegat (Eindhoven), die er bij hoge uitzondering overigens zelf ook bij was, bracht ieder lid van de Hofkapel in vervoering. Super! Tijdens deze goed georganiseerde middag heb ik ook de presentatie van de nieuwe kledij van de Hofkapel mogen doen en bijzonder genoten van de Nuenense Showclub 't Eenoodje.

Tijdens het volgende uittreden was het dubbel raak. Eerst samen met Jeugdprins Ruben en zijn gevolg naar het 22-jarig jubileum van de muzikale vereniging Wij Goan Nie Fietse. Een mooi hechte vereniging, die in 22 jaar muzikaal flink gegroeid is. Maar wat die pinguïns daar elke keer bij doen, is voor mij nog steeds onduidelijk.

Ook die avond het 50-jarig jubileum van De Bokkenrijders en die hadden ook flink uitgekapt! Met de ferme band Out of Time en een gul ontvangst. Ereburger Henk Kremers van Tienen was geheel in zijn element!

Met trots ben ik vervolgens met 118 Striepers en Strieperinnen naar de Ridders van Brunengeruz in Tienen afgereisd. Veel carnavalsverenigingen waren hierbij vertegenwoordigd. Daar de opmars mogen maken met zo'n mooi gezelschap raakt bij deze Prins een gevoelige snaar. Daarbij heeft de uitdrukking: 'Tanzmarichen Tanz!' ook veel indruk gemaakt.

Bij het Groot Striepersgats Liedjesfestival werd er fel gestreden om de eer. Vele goede kandidaten, een strakke organisatie, de Ploeg en Will Theus zorgden voor een fantastische avond. Net



boven onze eigen Ad van Opstal ging Will Theus met een – nu al – klassieker met de eerste prijs aan de haal.

Ons gevolg is inmiddels compleet, sinds tijdens de Nacht van de Bokken het nieuwe Striepersgats Paar van het Jaar bekend is gemaakt. John Nijs en José Sutton, van de jubilerende Bokkenrijders, welkom bij mijn gevolg!

Dan niet te vergeten, de rest van mijn gevolg. Onze onnavolgbare Striepersgatse Hofkapel heeft op een geweldige manier mijn hymne gestalte gegeven; de van leuke aanwinsten voorziene Hofmarjannekes zijn bijna klaar met hun spectaculaire showdans; de Raad van Elf met zijn geweldige saamhorigheid; mijn geweldige adjudant waar ik altijd op terug kan vallen; de Dames van Niks die zeker niet niks zijn en achter de schermen een hoop werk verrichten; de stichting en commissies die weer druk aan het organiseren zijn.

Het is erg fijn om te zien dat iedereen er veel plezier in heeft om er samen met mij en mijn adjudant een schôn fisje van te maken. En dat allemaal onder mijn leuze:

***Striepers en Strieperinnen,
ut schônste dè zit van binnen!***

Prins Adri d'n Urste van Striepersgat





Woordje van de Jeugdprins

Hallo Striepers en Strieperinnekes,

'Het lijkt me keigaaf om een keer voorop te staan op de Prinsenwagen en mijn eigen receptie. En samen met Prins Adri en adjudant Dennis een mooi feestje bouwen. Bovendien is een maat van me Jeugdprins in Brouwersgat. En ik wil Jarod graag verslaan tijdens het Koning der Prinsen!' Met die woorden stelde ik me op zondagmiddag 10 november 2013 kandidaat als jeugdprins van Striepersgat.

Samen met mijn papa en mama had ik het 'Beste Idee van Striepersgat' bedacht en mijn opa had me geholpen met het bouwen en schilderen van de bus. Een van de leukste dingen tijdens carnaval vind ik namelijk het rijden in de bus. Nu had ik gehoord dat er eigenlijk geen geld meer was voor deze ritjes en dat we minder vaak of helemaal niet meer met de bus gaan. Dat kan natuurlijk niet! Vandaar dat ik het plan had om een Sponsorloop te houden.

Onder het motto 'Rondje van de Chauffeur', wil ik op de Markt een groot evenement organiseren. De broertjes en zusje van de Jeugdraad, de Hopmarjannekes en de Jeugdkapel kunnen meelopen, wijzelf natuurlijk, maar ook de grote Raad, de mensen van de Stichting en alle verenigingen. We maken er een prachtige en gezellige dag van! Een en ander is al helemaal uitgewerkt en ik heb al een vergunning aangevraagd bij burgemeester Anton Ederveen.



Het is de bedoeling dat je je laat betalen voor elke ronde die je loopt. De opbrengst is om een bus te kunnen huren voor de Jeugd van Striepersgat. En als Prins Adri het lief vraagt, mag hij er ook wel een keertje mee rondrijden! Al het geld dat eventueel overblijft, wil ik graag aan de stichting KIKA schenken. Want ik vind dat er geen een kind zou moeten overlijden aan kanker



Uiteraard waren er meerdere kandidaten, met hele leuke ideeën, maar uiteindelijk vonden de jongens en meisjes van de Jeugdraad, de Hopmarjannekes en de Jeugdkapel mijn presentatie blijkbaar het beste en kozen ze mij tot nieuwe Jeugdprins van Striepersgat. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. Ik vond het geweldig toen ik mijn Prinsenmantel omkreeg en mijn Prinsensteek mocht opzetten. En ook de scepter draag ik met trots.

Voor mij nog niet kennen: mijn naam is Ruben Schampers. Ik ben twaalf jaar en zit voor het vierde jaar bij de Jeugdraad. Mijn adjudant is Job van Wermeskerken. Naast carnaval, is voetballen mijn grootste hobby. Ik sta in het doel van SV Valkenswaard D2. Vandaar ook mijn leuze: 'ff nie balle, we gaon carnavalle!'. Ik zit in de eerste klas van het Provinciaal Instituut Lommel (PROVIL) en wil later graag chef-kok worden. Ik vind het mooi dat ook de nieuwe Jeugdvorst, Kevin



Jansen, een Bosuil is. Geelblauw is dus goed vertegenwoordigd. Samen met President Philip Böckling worden we de 'Big Four' genoemd.

Mijn papa en mama zijn ook actief in de Striepersgatse carnaval. Papa in de Raad van Elf en mama bij de Dames van Niks. En met mijn zussen Bregje en Veerle is het thuis ook geregeld carnaval. In ieder geval een hoop herrie! Haha! We hebben een hond (Nele) en twee katten (Kitty en Pippa). Als ik niet aan het voetballen ben, zit ik aan de computer of speel met de Wii. Met name FIFA 14.

Tot nu toe hebben we al diverse uittredens gehad. Bij de receptie van de Striepersgatse Hofkapel mocht ik voor de eerste keer écht speechen en dit ging meteen heel goed. Ook bij het 22-jarig bestaan van CV Wij Gaon Nie Fietse en De Nacht van de Bokken waren we van de partij. En op 4 januari hebben we met de jeugd sponsoraatsen (totale opbrengst, inclusief bijdrage "Gulle Strieper": ruim twaalfhonderd euro!) en deed de jeugdcommissie mee aan Striepersgat on Ice.

Mijn volgende uitdaging is op 18 januari, als ik tijdens het "Koning der Prinsen" ga proberen Jeugdprins Jarod d'n Urste van Brouwersgat te verslaan.



Ik heb er ontzettend veel zin in en hopelijk zie ik jullie dan ook allemaal!

Dan eindig ik met mijn leuze:

'ff nie balle, we gaon carnavalle!'

Jeugdprins Ruben d'n Urste



Woordje van de President

Striepers en Strieperinnen,

Wederom ne muzikale dorstlustige Hoogheid: Proficiat **Prins Adri d'n Urste van Striepersgat!** Geassisteerd door zijn rechterhand, adjudant **Dennis van Gerwen**, gaan we weer een mooi carnavalsseizoen in!

Het was weer een erg gezellige middag, die 'zaterdag het dichtst in de buurt van 11/11', waarop wij onze prins kiezen. Ook daarna tijdens het **Prinsenal**

hebben we met zijn allen veel plezier gehad. Natuurlijk trekken wij ons de kritiek aan op de invulling van deze avond, die ik als volgt samenvat: 'opzet van de avond is prima, niet te veel 'luister'-stukjes, Striepers zien elkaar op deze avond vaak weer voor het eerst na langere tijd, dus er moet veel gelegenheid zijn om met elkaar te kletsen onder genot van muziek. Belangrijke kanttekening: er moet wel meer 'live' entertainment komen, invulling met vooral DJ en een enkel optreden is te mager.'

Kunnen we wat mee! Doen we wat mee!

Ook de jeugd van Striepersgat heeft een leuke en knappe (hij lijkt niet op zijn vader...) nieuwe heerser gekozen: **Jeugdprins Ruben d'n Urste van Striepersgat!** Adjudant **Job** houdt hem wel onder controle, samen met Vorst **Kevin** en Jeugdpresident **Philip!** Succes verzekerd!

Tijdens ons jaarlijkse bezoek aan **onze vrienden uit Tienen** was er sprake van een ware Striepersgatse invasie. Hieruit blijkt dat de samenwerking tussen de Stichting Carnavalsviering Striepersgat en de **Carnavalsfederatie** super verloopt. Er is duidelijk wederzijds respect en dat komt de gezelligheid alleen maar ten goede.

En daar gaat het tenslotte om!

Alaaf!

**Peter Kalb,
President SCS**

PS: in een vorige Pypliano schijn ik (!) ergens geschreven te hebben dat we vorig jaar een Prins Willem II (twee) hadden. Jullie snappen wel dat ik dat soort fouten niet maak. Zal de hoofdredacteur wel gedaan hebben...





Woord voorzitter Carnavals- federatie

Direct na de Prinsverkiezing werd op 14 november de jaarvergadering van de Federatie gehouden, in aanwezigheid van vijftien verenigingen. Prins Adri d'n Urste en adjudant Dennis waren te gast. De rollen binnen de Federatie zijn bezet, de financiën lopen op rolletjes en dit seizoen schrijven we zwarte cijfers.



Centraal thema tijdens de ALV van dit jaar: 'maak je niet ongerust'. Van Frans Janssen is dit jaar echter gin gedoe te verwachten. Ook onze voormalige voorzitter Stefan gedroeg zich voorbeeldig. Dat is voor iedereen even wennen! Met Camiel Bots van de Optochtcommissie werden tips en trucs uitgewisseld, om de kwaliteit en de veiligheid te verbeteren. Ook aan de muziekskes wordt gedacht. Met zo'n dertig personen was het een informatieve, maar in de derde helft ook een gezellige avond. Goed om iedereen weer eens te treffen aan het begin van het seizoen.

Inmiddels zijn we enkele weken onderweg en zijn er diverse verjaardagen gevierd. Tijdens de jubilea van De Striepersgatse Hofkapel, CV De Bokkenrijders en CV Wij Gaon Nie Fietse werden er huisordes uitgereikt aan verenigingsmensen die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor hun vereniging, en dus voor de Striepersgatse carnaval. Zo blijkt dat het schônste van Striepersgat in de mens zit. Kortom maar je niet ongerust. Al is het carnavalswereldje beperkt van omvang, de kwaliteit zit in de schôn activiteiten en evenementen en de schôn plekskes waar je zoals komt.

Tijdens het Groot Striepersgats Liedjesfestival werd dit nog eens onderstreept door Will Theus met een lied dat aangeeft dat het schôn is onder mekaar. Voor mij een superwinnaar en waarbij ik direct dacht: 'blij dat ik een Valkenswaardenaar ben'. Natuurlijk waren er meer mooie optredens, maar Will raakte iedereen in hart en ziel, want eindelijk willen we toch allemaal onder de mensen zijn. Het schônste van de Strieper zit van binnen, zeker met carnaval, een feest om samen te vieren, samen te delen en samen enkele dagen even los van het dagelijkse leven.



Als voorzitter ga ik met m'n collega's van het Dage-
lijks Bestuur eens goed studeren op alle aanmel-
dingen voor de Federatieonderscheiding en de Jan
Cremersbokaal. Wordt spannend. Ik wens ieder-
een, mede namens mijn collega-bestuursleden, een
zeer gelukkig, gezond, voorspoedig en carnavalesk
Nieuwjaar. Schön onder en met elkaar. Want 'zoals
ge ut maakt, zo kredde ut'!



**Hans de Kinderen,
voorzitter Carnavalsfederatie
Striepersgat**

Brabants kampioenschap
TONPRAOTEN

Georganiseerd door:
STICHTING TONPRAOTERSCONCOURS VALKENSWAARD



Prins Adri d'n Urste van Striepersgat:

‘Schoonheid van ieder mens zit van binnen’

Vele grappen en grollen, inclusief honderden felicitaties hebben Adri en Suzanne Stammen op Facebook gekregen. Zeker als Suzanne meldt dat ze ‘zojuist de Striepersgatse Prins heeft wakker gekust’. Dan kun je een reacties als ‘Is het nou ne kikker geworre?’ verwachten. Prins Adri d'n Urste kan er hartelijk om lachen. ‘Toch prachtig dat zo veel mensen meeleven. Als je alle berichten leest, kom je er achter dat carnaval nog steeds leeft.’

Adri (47) werd op zaterdag 9 november gekozen tot de nieuwe Prins van Striepersgat. Samen met zijn adjudant Dennis van Gerwen gaat hij carnavalesk Valkenswaard regeren onder zijn leuze ‘Striepers en Strieperinnen, ut schönste dè zit van binnen’. Maar daarover straks meer. In het dagelijks

leven is Adri hoofd technische dienst van een slachthuis in Nijmegen. Hij is geboren en getogen in Valkenswaard en was was onder meer ruim 25 jaar lid van carnavalsvereniging De Brassers, waarvan ook zijn ouders lid waren. Zijn grootste hobby is muziek maken.

‘Ik ben geboren in de Wolbergstraat. Mijn ouders woonden in bij mijn opa en oma. Dat was toen nog heel normaal. Toen het Gegraaf werd gebouwd, zijn we daarheen verhuisd. Eigenlijk zijn mijn broer Arno en ik vanaf onze geboorte besmet met het carnavalsvirus. Mijn vader en moeder waren fanatieke carnavalsvierders en gingen in die tijd op stap met de burens, mensen uit de buurt en familie. Toen we groot genoeg waren, vierden we zelf ook kindercarnaval bij speeltuin





De Dennenberg. Nadat mijn ouders lid werden van CV De Brassers, ben ik daar ook muziek gaan maken.'

Met de Hébrasskapel ('Hé daor hedde die braskapel', red.) beleefden de familie Stammen prachtige en heel gezellige jaren. 'Het was een geweldige tijd. Niet alleen heb ik daar Suzanne leren kennen, maar we gingen ook elk jaar met de kapel op vakantie. We hebben muziek gemaakt in Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg, België en Tsjechië. Toen werden we zelfs betaald om te komen, haha! In 1994 zijn we naar het EK schaatsen in Noorwegen geweest. Dit was geregeld door Prins Henny van den Boomen. Prachtig om mee te maken. Volgens mij hebben we daar menig valse start veroorzaakt!'

Combinatie

Voor Adri en Suzanne (trombone en trompet), was de combinatie muziek en carnaval meteen duidelijk. 'Ik ben nauw betrokken geweest bij de organisatie van het Blaaskapellenfestival en heb mee wagens gebouwd. En natuurlijk met de carnaval vier dagen muziek maken. Op een gegeven moment ben ik gevraagd om dirigent van de Bokkenrijderskapel te worden en van daaruit is later de Blaaskapel De Notenkrakers ontstaan, waarvan ik vanaf het begin lid ben. Je kunt dus inderdaad wel zeggen dat muziek een belangrijk deel van ons leven is. Want ook onze kinderen Inge en Koen spelen een instrument. Respectievelijk trompet en slagwerk. En dat doen ze heel verdienstelijk.'

Terwijl pa en ma elk jaar tijdens de carnaval op pad gingen met De Notenkrakers, ontfermde de jeugdcommissie van Stichting Carnavalsviering Striepersgat zich over Inge (Hopmarjannekes) en Koen (Jeugdraad). 'Zij zijn inderdaad ook gek van carnaval. Inge zit inmiddels bij de Hofmarjannekes en Koen is adjudant en Jeugdprins geweest. Beiden zijn ook lid van CV De Zware Jongens en zetten de carnavalstraditie van de familie Stammen mooi voort. Ook voor hen is carnaval veel meer dan alleen in de kroeg hangen en bier drinken. Ze vinden het leuk om deel uit te maken van de georganiseerde Striepersgatse carnaval en het volgen van bepaalde tradities.'

Wens

Door de jaren heen ontstond bij Adri steeds meer de wens om ook nog eens wat 'anders' te gaan doen binnen de carnaval. 'Ik wil alles een keer meemaken en de Raad van Elf ligt voor mij dan voor de hand. Het was niet de hoofdreden om me aan te melden, maar in mijn achterhoofd had ik wel de gedachte om nog een keer Prins van Striepersgat te worden. Het is nu mijn derde seizoen bij de Raad en het leek me wel een geschikt moment om me kandidaat te stellen. In Dennis had





ik al snel mijn adjudant gevonden en tijdens de Striepersgatse Bruiloft van afgelopen seizoen voerden we een act op, om ons te profileren.'

Volgens de nieuwe Prins van Striepersgat viel het kwartje overigens pas écht tijdens de zomer. 'Plotseling had ik mijn leuke en toen had ik echt het idee: nu ga ik er voor!' 'Striepers en Strieperinnen, ut schönste dè zit van binnen'. Het is Adri Stammen ten voeten uit. Geen vooroordelen en altijd uitgaan van het goede van de mens. 'En het past perfect in het thema van dit jaar. We hebben een lang seizoen, dus ik kan lekker genieten van al het moois in Striepersgat. De jubilea van De Hofkapel, CV De Bokkerrijders, CV Wij Gaon Nie Fietse en CG Achteraf en alle andere schön evenementen.'

Jeugd

Tot slot wil de Prins nog melden dat hij zich wil gaan inzetten om de jeugd te blijven betrekken bij de georganiseerde carnaval. 'Met name die gastjes van de Jeugdraad vallen na hun veertiende in een gat. Als Hopmarjanneke of als lid van de Jeugdkapel kun je eventueel nog doorgaan bij de 'groten', maar voor die jongens is er lange tijd niks. Mijn zoon heeft het goede voorbeeld gegeven door zich aan te sluiten bij CV De Zwarte Jongens, maar we moeten zelf ook iets bedenken. Bijvoorbeeld een jeugd-technische commissie. Laat ze zelf een carnivalswagen bouwen of laat ze meehelpen om de Prinsenwagen te onderhouden. Ik zie zeker mogelijkheden!'

De Striepersgatse Prinsen, adjudanten en iedereen die het Striepersgatse Carnaval een warm hart toedraagt, wensen wij een gelukkig 2014.

Tot ziens op ons 36ste Blaaskapellenfestival, op zondag 16 februari 2-14 in Zaal Lavrijssen!



Hartelijke groeten: c.v. "de Brassers"



Nieuw Paar van het Jaar



Eerst willen wij ons voorstellen: wij zijn José Sutton en John Nijs en we kennen elkaar al vele jaren. We zijn ongeveer tien jaar geleden, tijdens de Striepersgatse Bruiloft, serieus in gesprek geraakt. Eigenlijk wilden we wel eens als Striepersgats Paar door het leven te gaan en besloten dit wel een keer samen te doen. Onze partners vonden dit een geweldig idee.

Maar, omdat er van alles in ons leven veranderde, is dit eigenlijk nooit ten uitvoer gebracht. Nu echter kwam de gedachte weer naar boven en hebben we spijkers met koppen geslagen en onze 'droom' weer nieuw leven ingeblazen. In een spontane bui belde Bokkenrijder José de ex-Bokkenrijder John op en vroeg hem ten huwelijk. John zei 'ja' en daarom hebben we ons als kandidaat opgegeven.

Daarom zijn we blij ons voor te mogen stellen als Striepersgats Paar van het Jaar 2013/2014. Wij hopen jullie te zien op onze Bruiloftsdag op 22 februari 2014!

Groeten van José en John



‘Makt oe vooral nie ongerust’



Het was **de** uitspraak tijdens de federatievergadering van 14 november 2013.

1. een tekort in het boekjaar 2012-2013 van 192,14 euro.
2. een activiteitenagenda met dubbele jubilea.
3. een Prinsenbal, waarbij een ieder zich afvroeg of het wel 11 euro per persoon waard was.

Nee, maak je vooral nie ongerust.

Laten we de drie punten even doornemen

1.Het tekort in het boekjaar 2012-2013

De verklaring: ‘Het tekort ontstaat doordat we in één seizoen vijf edities van de Pypliano hebben betaald. Was dit niet het geval geweest, dan hadden we in de plus gedraaid.’

2.Activiteitenagenda.

De verklaring: ‘Alle activiteiten worden aan SCS doorgegeven en die zorgen voor afstemming en publicatie op de activiteiten agenda. Twee maal per jaar spreekt de Federatie met SCS en daarom is het goed dat alle activiteiten van de carnavalsverenigingen in het vervolg ook aan de federatie worden opgegeven.’

3.Prinsenbal.

De verklaring: ‘De 11 euro moet worden gezien als een sponsoring en is geen maatstaf voor de kwaliteit van het prinsenbal.’

Nee, Striepers makt oe vooral nie ongerust!

Frans Jansen

CV Nie Normaal

CV Gin Gedoe





CV De Zware Jongens wint Striepersgat on Ice



CV De Zware Jongens 1 heeft zaterdag 4 januari de zevende editie van Striepersgat on Ice gewonnen. In de finale werden De Zware Jongens 2 verslagen. De gedeelde derde plaats was voor ADA 1 en ADA 2. Na de sportieve strijd was het nog heel gezellig in de tent van de tijdelijke ijsbaan op de Markt in Valkenswaard. Op de foto: de beide finalisten met Prins Adri d'n Urste en adjutant Dennis.

mw maaswebsites.nl
DESIGN • OPTIMALISERING • HUISSTIJL • HOSTING

Website - Webwinkel - Vindbaarheid - Google Adwords - Facebook - Twitter - LinkedIn



Jubileumfeest Striepersgatse Hofkapel zeer geslaagd

Beste Striepers en Strieperinnen,

Wat hadden we er naartoe geleefd en wat hadden we veel voorbereid om er alles aan te doen er een groot succes van te maken, want een 5 x elluf jarig jubileumfeest is niet niks. En het is gelukt! Wat was het een geweldige dag en wat hebben we ervan genoten!

De dag begon al vroeg in Stadscafé De Senaat, met een heuse briefing, waarna de historische pakken aan de balustrade werden opgehangen. Begonnen met een simpele blauwe kiel in 1958 en als laatste een zware lange fluwelen mantel met veel bont. Dit pak gaat binnenkort ook tot de historie behoren, want het nieuwe pak hing al in de lucht getakeld en zou later die dag feestelijk door Prins Adri d'n Urste worden onthuld.

De Hofmarjannekes en de Pliesie ontvingen de reüniegasten met een lekker bèkske koffie en warme appeltaart. Op het grote scherm werden de jaarfoto's gepresenteerd en op de achtergrond klonk onvervalste Striepersgatse Carnavalsmuziek. Er werd flink gebuurd, maar toch werd er even de aandacht gevraagd voor een officieel moment.

Na een terugblik op de rijke geschiedenis van de Striepersgatse Hofkapel en een herdenkingsmoment voor de muzikanten die ons door de geschiedenis heen zijn ontvallen, werden de oprichters van de Striepersgatse Hofkapel Leo van de Ven en Henk Daams geëerd. Zij ontvingen de kleurrijke Jubileumspeld en een grote bos bloemen in de clubkleuren roodzwart. Direct hierna

werd er een officiële jaarfoto van de Striepersgatse Hofkapel gemaakt, waarna de receptie volgde, waarvan de presentatie in handen lag van het onnavolgbare duo Gerton en Robert.

Wat een enorme opkomst van al die Striepers en Strieperinnen, waaronder de vele verenigingen, maar ook veel buitendurps volk. Het was een drukte van belang en er





hing een ongedwongen vrolijke sfeer. Vele presentjes werden ons overhandigd, waaronder behoorlijk wat alcoholische versnaperingen, maar ook veel kunstzinnige creaties en de hartelijke wensen in de meest vreemde vormen.

Alvorens de dag begon, hadden we uit voorzorg onze instrumenten op het podium geëta-leerd. Dit omdat we nu eenmaal een Hofkapel zijn en we onze nieuw gekozen Prins naar bin-nen zouden blazen. Na de inzet bleef het toch wel erg lang duren voor Prins Adri d'n Urste met zijn Gevolg de zaal betrad. Nadat onze

Hofkapelmeester had afgeslagen, klonk de inzet van het vertrouwde 'Had Adam' vanuit het café, waarbij het klonk alsof er een harmoniekorps binnenkwam. Werkelijk een verrassing dat onze Prins door Stadshofkapel 'De Eendracht' werd binnengeblazen. Een oude bevriende Hofkapel van grote klasse.

De Prins reikte ons een oorkonde uit en de President had het Stichtingscadeau aangepast aan de muzikaliteit van de Prins en het Jubileumjaar van de Hofkapel. Hij schonk ons namelijk een heerlijk likeurtje in een trompetgevormde fles. De zogenaamde 'Loftrumpet'. De Prins onthulde vervolgens ons nieuwe carnavalspak. Uiteraard rood fluweel met zwarte accenten, voorzien van schouder epauletten met gouden valken en een decadent gouden vangsnoer. Werkelijk een 'Hof-felijke' uitstraling.

Vele verrassingen vielen ons ten deel, waaronder de uitreiking van de Huisorde van de Federatie aan niemand minder dan Marc Maas voor zijn lange staat van dienst bij de Striepersgatse Hof-kapel.

Nadat we uit het rijtje konden en de receptie ten einde was, waren het de kapellen die het feest naar een werke-lijk hoogtepunt brachten. Met een gezellig pilske en een heerlijk hapje werd de dag uiteindelijk tot in de kleine uurtjes voortgezet. Het was een lange, maar fantastisch leuke dag.

De Striepersgatse Hofkapel dankt iedereen voor hun belangstelling en aanwezigheid. Wij hebben er erg van genoten en we zullen deze dag niet snel vergeten!



De Striepersgatse Hofkapel



Opoe hèt wirris wa...



'nne Nei-je Prins hebbe we, wor ik frit mee-j ben!

't Prinsenbal, daar war ik ok... Wa'k van dè bal von von?

Arno Jacobs haj me op 't verkeerde binn gezet. Toen ie op 't podium ston tusse de twii 'zangeresse' en z'n èi-ge verpròtte, von ik 't sund dè 'k wis wie dètt'r de nèi-je Prins zou zèn. 100% Zeker war ik 'r van. Bij 'Wie van de Drie' war 't 'n uitgemoekte zaak, ik wis 't wel! Wa kan dieje Arno goed teneel speule! Adri Stammen, díe is 't geworre!! Wanne geweldige verrassing! Ik wier bekant emosioneel hiervan, toen ik docht an z'n aauw-lùì, die goei vriende van ons warre. 'k Weet zeker dè ze daor bove mee-j geniete hurre!

Veul schòn jaore hebbe we mee-j deze Prins meejgemokt bij De Brassers wor, saome mee-j de meziek, ok de gròòte liefde vur Susanne begos. Trouwes bij 't Blaoskopellefestival van de Brassers, holde ie hil dikkels mee-j de Notenkrakers de urste prijze weg!! Op dè festival, alwir vur de 36 ste keer, kredde wa ik altijd zeg, dur al dieje gezellige meziek, 't goei ritme vur de carnavail in oe lijf. Dieje dag is in dees seizoen op 16 fibrewarrie.

Saome hebbe zullie; de Prins mee-j zèèn Susanne, twii keinder; hunne Koen, die war nao dèt-tie Jeugdvorst war gewist, Jeugdprins van Striepersgat en hun mèske Inge war bij de Hopmarjannekes en is naaw nog bij de Hofmarjannekes. D'n dieje van ons (m'nne mens zugezeed) war d'r 's middegs in de Senaat bij de Prinsverkiezing al bij, ondanks dè tie frit war mee-j dees keuze, haj ie 't nie verraoui-je tege mèn, umdè tie wit dè ik nie gèèr vantevurre wit wie 't geworre is.



't Is ne schònne Prins, 'n goei koppel mee-j Dennis van Gerwen neffe hum, inne die ùit ervaring wit wa 't is Prins van Striepersgat te zèn. Die twii zalle 't zeker wel maake! Trouwes z'n eige verkleeye, in beurbild dieje prinsecapè, zu-iets is deze Striepersgatse Prins al gewend; ieder jaor trekt ie de rooi-je mantel van d'n goedheilich man àn, ziede! En nou daormee gittie nog geschiedenis schrèève ok...! Assie laotter aauwd is, dan zittie tege 't jong volluk: vruuger hè; 5 op 6 december 2013 hebbe ze unne stòrrum nur mèn vernoemd: de Sinterklaos-stòrrum . D'n ergste stòrrum sins 1953!! Is dè nie niks? Dieje naam wordt vanzelèève nie vergèete!



Witte wa dèttie dan ok nog te vertelle hèt? Op dieje zellufden dag, d'n 5 e december, is ok nog iin van de mist bekende mense van de wirreldgeschiedenis dôôd gegon. Unne mens die 't beste mee-j iederiin vurhaj en iederiin gèèr moch. Dieje mens paaste ok in 'n carnavalsfist: mee-j carnaval zien we ok iederiin gèèr, 'n fist van verbroeding en liefde. Daor issie dán gruts op, dè dè in zèèn Prinsseizoen war. Dè mag ie dan ok gerust. Z.D.H. Prins Adri d'n Urste ken dan zegge: 'Dè war mee-j mèèn Prinsschap!'



Nou nog iet anders, bekant overall stoppe ze mee-j 'nne ijsbaon , hier in Striepersgat gelukkig nog nie, krèk dees jaor stittie d'r vur d'n tiende keer, 't twidde lustrum. Gelukkig mèr, dan kan 'Striepersgat on Ice' ok wir dur gòn. Dè onze Prins mèr ùitkèkt dè tie z'n biin nie brèkt, of nog erger z'n èèrum, hij moet toch zunne

scepter vaasthauwe, zunne rechterhaand-schoen in z'n linkerhaand en dan d'r bij nog 'n pilske. Kèk toch ùit Prins van Striepersgat! Ik vraag m'n eige af of onze Prins ok nog mee-j Rudolf 't rendier, op stap gi as Kerstman, hij zou 'r toe in staot zèn!

D'n urste dag in 't Nèi-j jaor is vur Prins Adri d'n Urste unne hille spiciaale dag, Dan kenne we um 'n EXTRA goei jaor toe wense!!! Dè wil ik hier al mee-jpersant doen, dan ben ik zeker d'n urste, eeej Prins Adri, unne dikke prefisiat hè!

Vur alle lèèzers van de Pypliano; slibber verzichtig 2014 in!!

Houdoe hè!!
Opoe





Uit de Oude Doos



Ondergetekende keek weer eens in de oude doos of hij iets speciaals zag tussen allerlei carnavalsattributen, foto's van oude 'Striepers' en 'Strieperkes' en een dikke laag onderscheidingen... 'Zou ik er dit jaar weer één bij krijgen? Of misschien wel twee? Heb ik er vorig jaar wel eentke gekregen? Och ja, natuurlijk: de persoonlijke onderscheiding van Jeugdprins Jim d'n Urste ligt bovenop...' Zo zat schrijver dezès op zolder bij de doos wat te mijmeren)

Aan mensen die zich verdienstelijk maken, of gemaakt hebben, voor het Striepersgatse carnaval, worden vaak door de Prins en/of de Jeugdprins tijdens bepaalde activiteiten een persoonlijke onderscheiding (ook wel een PO genoemd) opgespeld. Bij de uitreiking speelt de kapel 'de Adelstand', de Raad van Elf en andere carnavalsmensen brengen dan de carnavalsgroet (met de rechterhand saluerend op de linkerslaap) Men zingt dan daarbij: 'Hij (of zij) wordt in de Adelstand verheven. Hij (of zij) draagt het kruis al in z'n (of d'r) broek van Eer. Wat wil je meer...?'



Een echte carnavalist(e) is erg trots op zo'n onderscheiding en zal deze dan ook nooit weggooien en, indien het kan, ook nog blijven dragen (opmerking: dit is niet altijd mogelijk, aangezien er diverse personen zijn die er dan zo'n kleine tweehonderd (!) op moeten gaan spelden...) In de beginjaren van het Striepersgatse carnaval in de 50'er jaren bestond de onderscheiding soms uit een witte rozet of gewoon een bierviltje met een toepasselijk woord en/of tekening erop.



Naast deze po's zijn er ook nog de Striepersgatse onderscheidingen, die niet zomaar worden uitgereikt. De Commissie Protocol bepaalt wie er voor in aanmerking komt. De eerste 'Striepersgatse' die men kan ontvangen, is die van 'Ridder van Striepersgat'. Vervolgens, meestal is dat pas ná enkele jaren (vroeger na vijf jaar, nu na drie jaar) kan hij of zij bevorderd worden tot achtereenvolgens 'Ridder 1e klas', 'Officier', 'Commandeur', 'Groot Officier' en als hoogste 'Het Groot Kruis'.

De uitreiking wordt (in principe) bekendgemaakt door de President en de onderscheiding wordt opgespeld door de Prins. Ook hier speelt de Hofkapel de 'Adelstand'. Ondergetekende is er nog 'freet' op dit allemaal te hebben meegemaakt. Dan is er nog een drietal hoge eretitels: 'Orde van Vrijheid, Blijheid en Broederschap', 'De Grootste Strieper' en 'de Allergrootste Strieper'.

Ook kent men ook nog speciale ordetekens: 'de Zilveren Bolknak' (alleen voor de leden van de Raad van Elf), en de 'Gouden Bolknak'. De 'Federatie-onderscheiding' wordt jaarlijks toegekend aan een persoon, die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor het Striepersgatse carnaval.

Enfin, we zullen dit jaar wel weer zien wie er heel trots rondloopt met een van de hierboven genoemde onderscheidingen.

Alaaf!
Herman Wooning



Nu in Café / zaal Lugano

VOF Onze Kunst
Verzorgt uw feest geheel naar wens:
-(Thema)diner, buffet of hapjes
-aankleding van de zaal
-desgewenst live-muziek

In samenwerking met:

Stichting Mac Music Group
Het Cultureel Centrum voor Valkenswaard met o.a.:
-muzieklessen
-bandrepetitieruimte
-dans-, theater- en diverse muziekworkshops
-podium voor beginnende en gevorderde artiesten

Uw gastvrouwen en gastheer:
Maggie en Ben staan u graag te woord!

Leenderweg 42 Valkenswaard
tel:040-2015019
www.vofonzekunst.nl
www.mac-music.nl

Occasion Center Valkenswaard

De kei-sterke punten van OCV

- In- en verkoop occasions
- Persoonlijke aandacht
- Vaste contactpersoon
- Royale showroom
- Personen- en bedrijfswagens
- Altijd voldoende aanbod
- Moderne werkplaats
- Ook APK
- Financiering en verzekering
- ...gewoon kei-goed!!!



Mark Scheepers, een kei van een Occasion Dealer!

KEI-GOED IN OCCASIONS!

vrijdag koopavond tot 20 uur



Ik heb een ruime selectie occasions in mijn overdekte showroom voor u klaar staan. Loop gerust even binnen. Onder het genot van een verse kop koffie adviseer ik u graag bij uw keuze. Het is namelijk belangrijk dat u de juiste keuze maakt!

Service staat bij mij hoog in het vaandel. Een tevreden klant is ons visitekaartje. Professionele monteurs en een uitstekend ingerichte werkplaats staan daarvoor tot onze beschikking. Kom langs en overtuig uzelf!

Mark Scheepers, Occasion Dealer





Fraaie bolide Prins Adri d'n Urste

Ook dit jaar heeft Occasioncenter Valkenswaard (OCV) weer een prachtige auto beschikbaar gesteld voor de Prins van Striepersgat. Prins Adri d'n Urste kreeg tijdens Striepersgat on Ice uit handen van directeur Mark Scheepers de sleutels van een fraaie Volvo C70 hardtop cabrio. Een geste die zeer werd gewaardeerd.



Zwemland



Zwembaden
Sauna's
Infrarood-cabines
Whirlpools
Onderhoud
Reparatie





22-jarig jubileum CG Achteraf



Op 4 april 2014 bestaat CG Achteraf 22 jaar en dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Dan doen we niet vooraf en ook niet achteraf maar gewoon met Carnaval zelf. Op zaterdag 1 maart gaat dit feest van start in Stadscafé De Senaat in Valkenswaard. Het belooft een carnavalesk geheel te worden, met diverse optredens afgewisseld met de mogelijkheid tot felicitatie en een vriendelijk woordje. Dus zegt het voort en dan zien we elkaar op zaterdag 1 maart (aanvang receptie om 17.00 uur) op ons 22-jarig jubileum.

Tot dan en met carnavaleske groet,

CG Achteraf



**Piet is er ok
voor oer onderhoud
en APK**



**Voor de beste auto's hoefde nie wijd te lopen
die kende gewoon bij Piet Bosmans kopen**

WWW.PIETBOSMANS.AUTOWIJK.NL

Kerkakkersstraat 24 Dommelen 040 - 2040733



In memoriam: Piet Willems



Op 11-12-'13 heeft CV De Brassers afscheid genomen van Piet Willems. Een jarenlang lid van de vereniging is stilletjes, zoals we Piet ook in herinnering houden, en zeer onverwacht, van ons heengegaan. Daarom dit bescheiden in memoriam in de Pypliano, omdat we vinden dat dit zeker op zijn plaats is. Piet was een goed lid die probeerde er, onopvallend, altijd bij te zijn. Vóóral de ketels goed gevulde soep, die hij naar de bouwplaats van de carnavalswagen bracht, zullen dankbaar in onze herinnering blijven! Piet bedankt en rust in vrede.

CV De Brassers

Piet Willems

Geboren op 22 juli 1937
aan de Dommelseweg in Valkenswaard.

Oudste zoon van Dorus en Anneke Willems

Hij groeide op met tien broers en zussen,
moeilijk je soms te handhaven hier tussen.
Piet creëerde vaak zijn eigen wereld zo,
soms niet reëel, maar voor hem een cadeau.

Piet heeft van jongs af aan
van alles en nog wat gedaan.
Wat werk betreft en vrije tijd,
van heel veel dingen had hij nooit spijt.

In tuin en kas was hij vaak te vinden
om bloemen en planten op te binden.
Boeken, muziek, bakken,
foto's en schilderijen maken,
als hij er aan begon, kon hij het niet meer staken.

Hij zorgde lang voor zijn pa en moe,
nam ze met de auto overal mee naartoe.
Ook op vakantie naar het Zillertal in Oostenrijk,
daar in de natuur voelde Piet zich de koning te rijk.

Zijn beste vriendin in zijn laatste jaren was Ans,
zij gaf hem nog een tijdje de kans,
te zorgen en in een familie te leven,
dat heeft hem veel voldoening gegeven.

Eenvoudig en alleen is hij rustig heengegaan,
een mens met goede en foute eigenschappen,
zoals er heel veel bestaan.



Succesvol sponsorschaatsen



De jeugdraad, Hopmarjannekes en jeugdkapel hebben voorafgaand aan Striepersgat on Ice een 'sponsorschaatsloop' gehouden. De opbrengst was 784,25 euro. Dit geld komt geheel ten goede aan het Striepersgatse jeugdcarnaval. Daarnaast maakte Gerard van Wijk, namens De Gulle Strieper (voormalige organisatie van het Groot Striepersgats Liedjesfestival, red.), bekend dat zij een bedrag van 418 euro ter beschikking stelt aan de jeugd. Eerder op de avond huldigde Jeugdprins Ruben d'n Urste enkele leden van de Club van 111, die al 22 jaar lid zijn en werden Ruud van Dijk en Ton Kremers benoemd tot erelid. Zij stonden aan de wieg van de Club van 111.





Evenementenkalender 2013/2014

JANUARI

vrijdag	10	47e Tonproatersconcour CV ADA / Lavrijssen
zaterdag	11	47e Tonproatersconcour CV ADA / Lavrijssen
zondag	12	47e Tonproatersconcour CV ADA / Lavrijssen
zaterdag	18	Vurdeurfeest CV de Vurdeurtrekkers en verkiezing Koning der Prinsen in Lugano.

FEBRUARI

zondag	02	Striepersgats Open Podium (Jeugd) in Lavrijssen
zaterdag	08	Uitreiking Strieper in Old Dutch
zaterdag	08	1e Vorstenzitting en Federatie Onderscheiding



Massagepraktijk
Steffie Ummels

Dé praktijk voor uw ontspanningsmassage
in hartje valkenswaard.

Ben je zelf toe aan effe lekker niks of ken je iemand die wel toe is aan een massage?? Voor het maken van een afspraak of het bespreken van een cadeaubon :

Kom langs op Richtepad 11 in Valkenswaard
Bel 0625539060 - Mail info@m-s-u.nl
Of vind me op internet op www.m-s-u.nl

p.s. SPECIAAL VOOR JULIE heb ik er wat kortingsbonnen bij gedaan ...

Korting * 20 % Neem mee en ontvang de korting op uw massage van 30 minuten!

Korting * 20 % Neem mee en ontvang de korting op uw massage van 60 minuten!

zaterdag	15	2e vorstenzitting
zondag	16	Club 111-dag Old Dutch
zondag	16	36e Blaaskapellenfestival CV De Brassers
dinsdag	18	Ontvangst Brabantse prinsen door de CdK in het provinciehuis
woensdag	19	Minizittingen Striepersgatse Verzorgingscentra
vrijdag	21	Receptie Prins van Mulkat
zaterdag	22	Striepersgatse Bruiloft
zondag	23	Receptie Prins van Brouwersgat
zondag	23	Jeugddisco in Jeugdresidentie Old Dutch
maandag	24	Boerenbal Feesterij Lugano
vrijdag	28	Nooit te Vruug Stadscafé De Senaat

CARNAVAL

zaterdag	01	maart 2014
zondag	02	maart 2014
maandag	03	maart 2014, 20e blaaskapellen polonaise CG Achteraf in Stadscafé De Senaat
dinsdag	04	maart 2014



Veel uitstekende nummers bij Groot Striepersgats Liedjesfestival

Wil Theus als sfeervolle winnaar



Je hebt van die nummers die meteen blijven 'hangen', die je meteen kunt meezingen en die je vanaf de eerste klanken vrolijk maken. Zo'n liedje is 'Ik wil onder de mensen zijn', waarmee Wil Theus het Groot Striepersgats Liedjesfestival won. Klein, ingetogen en met onvaste stem kreeg de sympathieke Valkenswaardenaar de zaal meteen mee. In de drukte waar hij zoveel van houdt...

Het was de apotheose van een kwalitatief uitstekend Groot Striepersgats Liedjesfestival. Natuurlijk waren er uitschieters naar boven (en naar onder...), maar over de gehele lijn moest ook de vakjury constateren dat het niveau en de diversiteit van de nummers steeds beter wordt. Er was onder meer Schlagermuziek, ska, dance, Mexicaans en polka. Achter Theus eindigde Ad van Opstal op de tweede plaats, met 'Halfknap en werd het trio IVO derde, met 'Broodje Gitaar'.. Zij vormden samen met Willem I (William Damen) en het Hermenieke van Nix (Gradje Dielis) de top 5..



Met verve brachten de finalisten nogmaals hun nummer, terwijl in de zaal her en der werd gediscussieerd over enkele andere deelnemers, die (zomaar) een plekje in de finale hadden kunnen krijgen. De vakjury, het publiek en de drie Prinsen beslisten echter anders. En die keuze viel te billijken. In de finale had Theus overigens de mazzel dat de zaal zijn liedje al grotendeels meezong, want erg zuiver klonk het allemaal niet meer. Geen probleem trouwens, want 'Ik wil onder de mensen zijn' is geen nummer dat vocaal een topser nodig heeft.

Pilsje

De tekst is geschreven door Jacques Marsmans, een persoonlijke vriend van Theus. En die genegenheid is haast voelbaar. Het was ook mooi om te zien hoe Marsmans en Theus elkaar na afloop begroette. Een warme knuffel en een oogopslag waren voldoende om te laten merken dat het goed zat. Alsof beiden wilden zeggen: 'We hebben het toch maar mooi gefikst, laten we nog een pilsje pakken'. Enkele meters verder keek echtgenote Ardy glimlachend toe. Zij kent haar man door en door en weet hoe hij kan genieten van de mensen om hem heen.

Ik wil onder de mensen zijn

*Ik wil onder de mensen zijn,
op de maat van 'n dreunend refrein.
In de drukte war ik zoveel van hou,
mee 'n pilske en Ardy, mee jou.*

Refrein:

*Ik wil onder de mensen zijn,
mee 'n pilske en gij een glas wijn.
Aan den toog van café De Fantast,
waar ik veul te veul geld heb verbrast.*

*Ik wil onder de mensen zijn,
mee de Neut en mee Geurt en mee Tijn.
Mee de carnaval iederen dag,
nog zolang ik het EEN hebben mag.*

Refrein:

*Ik wil onder de mensen zijn,
mee 'n pilske en gij een glas wijn.
Aan den toog van café De Fantast,
waar ik veul te veul bier heb verbrast.*

*Lalalalalala
Lalalalalala
lalalala
lalalala*

Refrein:

*Ik wil onder de mensen zijn,
mee 'n pilske en gij een glas wijn.
Aan den toog van café De Fantast,
waar ik veul te veul bier heb verbrast.*

*Ook al vuul ik me groot,
ooit ga ik toch dood.
In een urn of een kist,
wil ik straks toch beslist
onder de mensen zijn.
Op de maat van 'n dreunend refrein.*

*Vur den toog van café De Fantast,
waar ik veul te veul geld heb verbrast.
Als ik straks daar begraven mag zijn,
zal ik onder de mensen zijn (2x)*

Tekst: Jacques Marsmans
Muziek: Wil Theus



Piep & Blaos

22 jaar Carnaval

Carnavalszondag 1991

Zoals gewoonlijk ging ik op de zondagmiddag samen met nog duizenden carnavalsvierders naar d'n optocht kijken.

Evenals andere jaren, kwam ik tussen de mensenmassa Gerard Damen weer tegen. Zoon van de meubelzaak op de Eindhovense weg en bevriend met een vriend van mij. Gerard woonde al een tijdje niet meer in Striepersgat, maar wilde het carnaval in zijn geboorteplaats toch niet missen.

Tijdens het gesprek, waarbij carnaval natuurlijk het belangrijkste item was, liet hij doorschemeren datt hij voortaan trompet "speelde" bij een Blaasorkest uit Best. Dat is sterk zei ik, het toeval wil dat ik inmiddels de bariton blaas bij de Valkenieren. Een lang gekoesterde wens werd geboren. We vervolgden ieder onze weg, met de afspraak dat we volgend jaar een carnavalsorkestje zouden opstarten.

En zo geschiedde. Onze wederzijdse vriend, zijn broer, zijn vrouw en twee zonen werden gepolst.

Iedereen had er zin in. Mijn vrouw wilde wel meedoen met een tamboerijn. En zo werd Piep & Blaos geboren. De naam is bedacht door Frank Maas ,een toenmalig collega van mij. Na ongeveer 8 repetities durfden wij het aan om bij Du Commerce een koffieconcert aan Frank Maas aan te bieden en hem tevens te benoemen tot beschermheer van onze kapel. Ons repertoire bestond toen uit 8 nummers.

Inmiddels zijn we 22 jaar verder en wordt dit carnavalsjubileum zeker gevierd.





Alleen mijn vrouw en ik zijn nog over van het eerste uur.

Muzikanten kwamen erbij en haakten af. Inmiddels zijn we met 15 muzikanten al enkele jaren een vaste groep. Helaas is onze trompetsectie op dit moment erg dun bezet en kan wat uitbreiding gebruiken.

Het jubileum vieren we op carnavalsmaandag 3 maart met een carnavalsontbijt, samen met oud-leden, vanaf 10.00 uur in café Lugano. Vanaf 11.11 uur kan iedereen die dat wil ons feliciteren en hopen we samen met andere kapellen nog een toontje te kunnen blazen.

Na de receptie gaan we, met aanvulling van enkele oud leden, de echte carnavalsvierders in diverse locaties opzoeken om gezamenlijk een feestje te bouwen.

Unne Pieper van ut urtse uur



 **van Gorkum**
bouwonderneming

Voor al uw projecten!

(06) 22498961



Historie van het Carnaval in Striepersgat (14)

Alvorens aan de carnavalsjaren 1990 t/m 1999 te beginnen, allereerst nog een aanvullende terugblik op het carnavalsseizoen 1989.

Prins Jos van Gestel en Hoffotograaf Ad van Mierlo, zijn beiden lid van het St. Catharinagilde. Derhalve bestaat de traditionele statiefoto van Prins Carnaval met zijn Gevolg uit een bonte mengeling van kleur en attributen uit een voorbije tijd, maar in ere gehouden door het St. Catharinagilde. Het wordt een 'Rembrandtachtig' decor van de 'Striepersgatse Nachtwacht' van Prins Carnaval met zijn Raad van Elf-gilde. Hond Timmy Baken, bewaker van het Koningsschild, als mascotte, is ook van de partij.

In het jaar 1989 viert Brouwersgat haar 30-jarig jubileum. CV De Pintenwippers, een bevriende vereniging, waarmee Striepersgat een jaarlijkse uitwisseling kent van carnavalsactiviteiten (o.a. het jaarlijkse bezoeken van de Prinselijke receptie en deelname aan de Striepersgatse Optocht). De leuze van Prins Jan d'n Derde van Brouwersgat luidt dan ook 'Na dertig jaar Carnaval in Brouwersgat, zen we ut nog lang nie zat'.

Op 27.01.89 start een viertal Vorstenzittingen in Danscentrum A. Verhoeven, voorheen Were Di. Geslaagde zittingen van een hoog niveau, met een terugblik op 25 jaar Vorstenzittingen. Tijdens deze zittingen wordt afscheid genomen van Anton van de Ven, leider van de Hofkapel. Een vaantje, als aandenken, wordt door Vorst Jan (Jan van Keulen) aan alle medewerkers uit gereikt.

Met de Prinswisseling, november 1989, wordt afscheid genomen van Prins Jos d'n Urste en wordt aan het Striepersgats Publiek in de Residentie Lavrijsen, om 23.11 uur, voorgesteld: Prins Frans d'n Twidde, Frans Geldens. Zijn adjudant wordt Jan van Dijk en de Prinselijke leuze luidt: 'Striepersgat is goed, fist zoals het moet'.

1990.

De Raad van Oud Prinsen viert op 06.01.90 haar 22-jarig jubileum. Een feestelijke receptie wordt gehouden in de Residentie De Valk. Giften, in het kader van het jubileum, worden besteed aan



het plaatselijk Rode Kruis en de EHBO-vereniging. De Oprichters van het eerste uur waren: Louis Hertroys, Cor Boers, Martien Geldens en Harry Arts.

De dag wordt afgesloten met een Prinsen Gala in het aloude Were Di, met een Gala-avond in Weense Stijl, waarbij optredens van Marco Bakker en Wilma Driessen i.s.m. het Groot Weens Orkest o.l.v. Roger Renard. De presentatie van het Prinsen Gala wordt verzorgd door Els de Wit.

Met carnavalsmaandag zijn door een zware storm Striep en Striepke van het balkon van het Gemeentehuis gewaaid. Zij waren zo'n twintig jaar oud. Martien Geldens heeft m.m.v. een carnavalsvereniging uit Etten-Leur het voor elkaar gekregen een Strieper en Strieperinneke in polyester te laten vervaardigen voor de volgende Carnaval.

Complimenten aan Martien!

Op 18.02.90 heeft CV Anders Oud Worre (AOW), op grootse wijze haar 11-jarig bestaan gevierd. Opgericht in 1979, in een gezellig cafeeke naast de Nicolaaskerk, namelijk 't Swaentje, met een ledental van 29 onder de naam 'Plee Boys en Girls'. Deze naam werd al snel omgezet in AOW. De outfit bestond uit zwarte sloofkes, die eveneens na vijf jaar werden vervangen door nieuwere en schonere pakken, voorzien van nieuw geborduurde emblemen, waarop de naam van AOW.

Zij hebben eenmalig een Snertwagen gebouwd, waarbij tijdens de optocht 50 liter erwtensoep werd uitgedeeld. Met de Intocht van Prins Gerard, een lid van deze carnavalsvereniging, werden 2.500 geel-blaauwe balonnen opgelaten. Met hun actieve en originele aanpak van zaken zijn zij een graag geziene gast op Striepersgatse evenementen en recepties o.l.v. van hun Beschermheer Anton Jobse.



Michel Huibers werd als vierde uitverkorene uitgeroepen tot 'Meest Geperste van Striepersgat', als ambassadeur van de ware carnaval in Striepersgat. Zijn voorgangers waren: Jan van de Kerkhof (promotor van de Dommelse Brouwerij), Harry Arts (schreÿver in hart en niere van de Strieper) en André Stevens (ex-voorzitter van de Commissie PP&P).



Eveneens in 1990 bestaat 't Bijzettaofelke 11 jaar. Een charmant zingend en muzikaal gezelschap, ontstaan uit een idee van de Hofliederentafel. Zij maakten furore op het Grand Gala du Striep, Afscheidzittingen en Vorstenzittingen. Lou van Gerven, Cees Peterse en Hanneke Theus schreÿven mistal die schôn liedjes, die zij ten berde brengen.

Blaaskapel De Schuimkoppen viert haar 25-jarig bestaan op 14.01.90.



Receptie en feestavond in Du Commerce (Rob Rijkers). Ceremoniemeester: Jan van Keulen. Als kapel bij de Bierteuten van start gegaan, ondersteunende kapel van het historisch gezelschap 'Le Chat Noir' en begonnen in thuisbasis Bèr SOL. Zij organiseerden de volgende festiviteiten: Halfvastenbal, de Kerstblaos, 't Haantoeppen en Spijkerslaan met de Kermis en natuurlijk het Striepersgats Liedjesfestival o.l.v. Henk Boers. Kortom: een kapel, die niet meer is weg te denken uit het Striepersgats Carnaval.

Op 10.02.90 zijn de Statutenwijzigingen van de Stichting Carnaval (SCS) bij notaris Potters gepasseerd. Namens de Stichting zijn deze ondertekend door President A. Koolen; V.P. Jan van de Broek; secretaris Jan van Keulen en Wim Uitjens, als penningmeester.



Eveneens op 10.02.90 wordt de 10de Brouwtrouw in Brouwersgat gehouden, voorgedaan door Prins Helmut d'n Urste van Brouwersgat.

Het Halfvasten-matiné in Zaal Lugano heeft op 25.03.90 1.150 gulden opgebracht, hetgeen als volgt wordt verdeeld: 500 gulden voor de Dansmarietjes van Brouwersgat en 500 gulden voor de Commissie Jeugd van Striepersgat. Als startkapitaal voor 1991 wordt 150 gulden in kas gehouden.

Het Comité van Aanbeveling, o.l.v. Jan van Keulen, heeft van vele begunstigers en medewerkers/sters de toezegging gekregen het Halfvasten-matiné 1991 mede te organiseren en te steunen. In een later stadium wordt, als opvolging, de Club van 111 in het leven geroepen, e.e.a op voorstel van Ruud van Dijk, voorzitter van de Commissie Jeugd van de Stichting Carnavalsviering Striepersgat.

Het Valkenswaardse trio De Sjawi's viert op 03.05.90 haar 10-jarig jubileum in Danscentrum A. Verhoeven. Een showprogramma wordt geboden, met als hoogtepunt van de avond, het aanbieden van een cd door Cabaretier Gerard Cox.

Met de Prinswisseling in november 1990 wordt de scepter door Frans Geldens overgedragen aan Jan van Dijk, als Prins Jan d'n Derde. Als adjudant treedt op Gerard van Wijk en de Prinselijke Leuze luidt: 'Ge ziet mer wa ge doet, 'n echte Strieper wit wel hoe 't moet'.



Op 02.01.91 wordt door de stichtingssecretaris, Jan van Keulen, een voorstel gedaan voor de oprichting van een Commissie Carnavalsverenigingen en Kapellen (CCK), e.e.a. volgens de Stichtingsstatuten, vervat in een notariële akte van 02.10.90. Tevens wordt door deze op te richten Commissie CCK een infobulletin uitgegeven aan ALLE carnavalsverenigingen en kapellen. Al dan niet georganiseerd binnen de Striepersgatse Federatie.

Per 06.01.91 definitief vastgesteld en bekrachtigd door het Stichtingsbestuur, waarbij Jan van Keulen tot Voorzitter van deze Commissie wordt benoemd.

Op initiatief van Harmonie UNA (dirigent Stein Rutten) wordt, in samenwerking met het Valkenswaardse Kamerkoor (Jan van Delft), een Concert Carnavalesk uitgevoerd in Zaal Lavrijssen. Fragmenten uit Dichter en Bauer en de Barbier van Sevilla worden voor het voetlicht gebracht. Ook



een Kozakkenuitmonstering moet de uitvoering tot een stemmig geheel maken. Een nieuw Evenement wordt in deze aan het Carnaval toegevoegd.

27.01.91, Receptie en Feestavond van CV De Brassers in de Apollo Bar vanwege het 30-jarig bestaan. Opgericht in Café De Gouden Leeuw (Wim Claassen); een actieve carnavalsvereniging, die het bekende 'dweilen' kende op Rosenmontag; een eigen Kapel had (n.l. De Hebraskapel



o.l.v. Koos Scheel) en het jaarlijkse Blaaskapellenfestival (sinds 1979). Kortom, een levendige carnavalsvereniging, die voor haar leden vele evenementen organiseert, zoals fietstochten en het bekende dauwtrappen.

Met de uitgifte van de Carnavalskrant De Strieper wordt door de Commissie PP&P Betke Luybregts uitgeroepen tot de Meest Geperste 1991. Zij verdient deze titel voor al haar inspanningen op organisatorisch gebied rondom de Striepersgatse Carnaval.

Dit jaar viert ook CV De Valkenvangers haar 33-jarig bestaan. E.e.a. in haar Residentie Zaal Maenen aan de Leenderweg. Opgericht op 11.11.57 vanuit een biljartclub, met al snel een ledenbestand van 100 leden. Zij kende een eigen Prins Carnaval en Raad van Elf en organiseerde, als tweede Carnavalsvereniging in Striepersgat, vele activiteiten w.o. cabaretavonden met optredens van De Heikrekels, Dikke Leo, Ted de Braak en Zwarte Lola.

Verder het Dansmarietjesconcoers, waarop gestreden werd om het kampioenschap van de Agglomeratie Eindhoven. Vanaf 1970 werd het Prinsschap afgeschaft. E.e.a in overleg met het Federatiebestuur. Vanaf dat jaar kozen de leden voor een eigen 'Hertog Leo', die de belangen van de vereniging naar buiten wist te behartigen. Kortom, een aan de weg timmerende CV, die haar sporen binnen het carnaval in Striepersgat heeft verdiend.

De Federatie-onderscheiding gaat in 1991 naar Paul Leenders; 15 jaar Lid van het Federatiebestuur en tevens benoemd tot erelid van de Federatie.

Met de Jaarvergadering in mei 1991 wordt afscheid genomen van Jan van Keulen, als Vorst van Striepersgat en Piet Theus, als President van de Stichting. De Opvolgers werden, Jan Vrenken, als Vorst en Ton Koolen, als President van de SCS. Tevens treedt op deze vergadering, na 37 jaar een mannenbestuur kennend, Betke Luybregts als Stichtingslid toe. Zij was al zeven jaar lid van de Commissie PP&P, uitgever van de Strieper.



In mei 1991 wordt door de de Stichting Carnavalsviering Striepersgat, eenmalig, een eigen bulletin uitgegeven n.l. 'Carnaval Striepersgat, meer dan een Feest', waarin een uitvoerige uiteenzetting van: Prins met Gevolg; Hofhouding; Optocht; Verenigingen en haar Evenementen; Carnavalskrant De Strieper; Jong en Oud; en Tradities, teneinde voor de Striepersgatse bevolking een duidelijk beeld te schetsen van het doen en laten van de SCS.

01.06.91 Burgemeester J. Bartels legt zijn functie neer en gaat in de VUT; hij wordt opgevolgd door Hein Tops. Receptie in Zaal De Belleman.

15.10.91 Vaststelling van de Prinsverkiezing in het Huishoudelijk Reglement en doorgenomen en vastgelegd met notaris Potters, door de Stichtingssecretaris, Jan van Keulen.

**Jan van Keulen,
carnavalshistoricus**





Zalencentrum de Graver

Kerstroosstraat 20 / 5552 NS Valkenswaard / T: 040 282 7070 / E: info@degraver.nl



Uw adres voor:

Feesten en partijen

Vergaderingen, bedrijfsuitjes / borrels

Bruiloften en verjaardagen

Darten, biljarten, kaarten, muziek

Koffietafels

Zalenverhuur

en

Groepsactiviteiten



Ook is ons café iedere dag geopend vanaf 14.00 uur. U bent van harte welkom en wij nodigen u uit om eens kennis te komen maken onder het genot van een kopje koffie / thee of een borrel.

Elke dag geopend vanaf 14.00 uur tot sluitingstijd





Colofon:

Nieuwjaarsuitgave 2013/2014
jaargang 22 nummer 4

Verspreiding

Digitaal op Website:
www.striepersgat.nl

Papieren exemplaren

12 euro per jaar.
Het abonnementsgeld dient
vooraf te worden betaald.

Redactieadres:

Pypliano
Postbus 37
5550 AA Valkenswaard
Tel. 0032-11-806056 of
06-53135972

E-mailadres:

pypliano@striepersgat.nl

Eindredactie:

Willem-Jan Schampers

Redactie:

Dave Bouwmans
Gerton Heesakkers
Martien van de Molengraft
Willem-Jan Schampers

Vormgeving:

Martien van de Molengraft

Vormgeving voorpagina:

Tilly Wijnen
Ben Leferink

Uitgave:

Carnavalsfederatie Striepersgat i.s.m.
Stichting Carnavalsviering Striepersgat

Leden

Federatie

Update 1 november 2012

Naam lid	Contactpersoon	Adres	Postcode	Woonplaats	Telefoon	Mobiel
CG Achteraf	H. Janssen	boekweitbeemd 14	5551HN	Valkenswaard		06-45732559
ECV Anders dan Anders	Inge Ketting	Zeelbergseweg 23	5555LC	Valkenswaard	040 8440213	06-14155135
CV De Bokkenrijders	Nathalie Jacobs	Leenderweg 175	5555CD	Valkenswaard	040-2042549	06-29504256
CV De Brassers	Rini Mommers	Postbus 10	5550AA	Valkenswaard	040-2214205	
CV De Gietersch	Erwin Dieils	Reisvennestraat 40	5554EV	Valkenswaard	040-2047149	06-52825258
CV Gin Gedoe	Frans Janssen	Luikerweg 58	5554ND	Valkenswaard	040-2014682	06-53805129
CV de Hect'o's	Pierre Kantelberg	Klaverbemd 16	5551HH	Valkenswaard		06-51494100
CV Hermenieke van Nix	Mies Melotte	Eindhovenseweg 178	5552AG	Valkenswaard	040-2015773	06-53125773
CV Nie Melke	Franka Renders	Molenwiek 15	5554KK	Valkenswaard	040-2043012	
CC De Pimpelmezen	Gerben Driesen	Frestraat 17	5555AH	Valkenswaard		06-22358757
CV De Vurdeurtrekkers	Dave Bouwmans	Hazestraat 6E	5555AC	Valkenswaard		06-55736699
CV De Zware Jongens	Roy Bax	Zeelberg 70	5555XG	Valkenswaard		06-57170483
CV Striepersgatse Jagermeesters	Rob van Gorkum	De Scheepsvork 22	5555LP	Valkenswaard	040-2041701	06-22498961
CV Wij gaon nie fletse	Richard van den Baart	Esudohof 37	5551DC	Valkenswaard	040-2019055	
CV Wij mee zun viere en de rest	Lizeth Bouchée	Kardinaal de Jongstraat 82	5554RE	Valkenswaard	040-8443683	06-10489434
CV Zwing	Frie-anne Geldens	Karel Mollenstraat Zuid 22D	5554CH	Valkenswaard	040-2040401	
De Dekbleike's	J. van der Elst	Le Sage ten Broekstraat 25	5554SW	Valkenswaard	040-2018235	
De Striepersgatse Hofkapel	Marc Maas	Alb. Thijmstraat 5	5554TE	Valkenswaard	040-2046492	06-25254563
De Notenkrakers				Valkenswaard		
De Schuimkoppen	Rob de Wit	De Meekuijp 1	5554KG	Valkenswaard	040-2016970	06-10450652
Napoleon Hijs Kapel	A. Damen	p/a Heistraat 37	5554EP	Valkenswaard	040-2016018	
Raad van Oud Prinsen	Jan van Dijk	Zeelbergseweg 8	5555LC	Valkenswaard	040-2042634	06-53896072
Ereleden federatie						
Jos van Gestel		Kardinaal de Jongstraat 49	5554RB	Valkenswaard	040-2015671	
Frans de Groot		Langveler 31	5554MV	Valkenswaard	040-2013900	
Jan Cremers Bokaal						
Elijv Cremers-de Wit	P. G. J. M.	Bakkerstraat 34A	5554 EE	Valkenswaard	040-2044114	06-19614588